

PERSBERICHT Stadsarchief Vlaardingen

Datum
23 juni 2011

BIJZONDERE AANKOOP STADSARCHIEF

Ieder jaar worden er in de maanden mei/juni en november diverse boeken- en prentenveilingen gehouden. Het Vlaardingse Stadsarchief ontvangt altijd de veilingcatalogi van Burgersdijk & Niermans in Leiden, Bubb Kuyper in Haarlem, Van Stockum in Den Haag en het Vendu Notarishuis in Rotterdam. Op de veilingdagen bij Kuyper en bij Van Stockum heeft het Archief nu een aantal aardige werken kunnen kopen, waarvan er één aanwinst in het oog springt. Het gaat om een zeer klein (28 bij 22 millimeter) 18^e-eeuws, in perkament gebonden boekje, waarin 28 voornamelijk Hollandse en Zeeuwse stads- en dorpswapens staan afgebeeld. Ondanks hun formaat zijn de met inkt getekende en met de hand ingekleurde wapentjes soms zeer gedetailleerd.

Het gaat naast de rode leeuw van Vlaardingen om de wapens van Arnemuiden, Asperen, Beverwijk, Bommenede, Brouwershaven, Geervliet, Goeree, Goes, 's-Gravenhage, 's-Gravenzande, Grootebroek, Heenvliet, Heukelum, IJsselstein, Leerdam, Middelburg, Nieuwpoort, Schagen, Sint-Maartensdijk, Tholen, Veere, Vianen, Vlissingen, Vronen (= Sint-Pancras), Workum, Zevenbergen en Zierikzee.

Al eeuwen lang worden miniatuurboekjes (tussen 1 en 3 inch = 25,4-76,2 mm) en micro-miniatuurboekjes (kleiner dan 25,4 mm) gemaakt en verzameld. Het oudst bekende gedrukte boekje dateert van 1460, dus van vlak na de uitvinding van de boekdrukkunst. In de 17^e-19^e eeuw beleefde het verzamelen van deze boekjes zijn hoogtepunt, waarbij het vooral een liefhebberij was van de adel en het patriciaat. In de 18^e eeuw waren de mini-almanakjes razend populair. Vaak werden de kleine boekjes ook in poppenhuizen geplaatst. Het circa 250 jaar oude kleinood, dat zorgvuldig in een doosje is opgeborgen, wordt opgenomen in de bibliotheek van het Stadsarchief, waarin het het miniatuur-record heeft.

